



Foto: Magnus Liam Karlsson (pressfoto från Alfabetta förlag)

Johanna Thydell, född 1980, debuterade år 2003 med "I taket lyser stjärnorna". Den belönades med bland annat August-priset och har även blivit film. Tre år senare kom Johannas andra bok, "Det fattas en tärning". Hon har även gett ut "Ursäkta att man vill bli lite älskad" (2011). Hösten 2016 kom den hyllade ungdomsromanen "(M)ornitologen".

2012 debuterade Johanna Thydell som barnboksförfattare med "Det är en gris på dagis", illustrerad av Charlotte Ramel, som har blivit mycket älskad. Hösten 2017 kom nästa bilderbok, "Dumma teckning", illustrerad av Emma AdBåge.

JOHANNA THYDELL

Endast mamma är vaken

Dan före dan och mamma är trött
En himmel med hål som lyser
Inne en unge som sover sött
Ute en mamma som fryser
Hunden som rastas vägrar gå
Mamma försöker skynda på
Snön lyser vit på taken
Endast mamma är vaken

Så vandrar de ut i trädgården
En mamma, följd av en hund
Otåligt väser hon *kom igen*
När hundskräppet leker en stund
Hoppar och plöjer fram i bus
Buskarna har så fina ljus
Snön lyser vit på taken
Endast mamma är vaken

Vardagsrumsfönstret visar ett hem
Där det verkar som inget hänt
Det syns inte vad som drabbat dem
Att det självklara plötsligt vänt
En gran, en soffa, TV-bord
Märket efter där någon stod
Snön lyser vit på taken
Endast mamma är vaken

Och marken stämplas av deras spår
En hund, en matte, nära
Mamman är märkt av ett ilsket sår
Nåt hon stött i, skulle skära?
En hud som i tystnad föll isär
Men vem ska hjälpa mammors ärr?
Snön lyser vit på taken
Endast mamma är vaken

En leksak på marken, färgglad, glömd
I sällskap av snön som nyss kom
Hon väljer att lämna den så, gömd
Det är ett stök hon tycker om
Fästet under foten är du
Som litar helt på mamma nu
Snön lyser vit på taken
Endast mamma är vaken

Och tankarna om hur allt ska gå
Får skottas åt sidan en stund
Det går inte alltid grubbla på
Sånt som varför jorden är rund
Eller morgondagens fara
Svårigheter man ska klara
Snön lyser vit på taken
Endast mamma är vaken

En blick från hunden som nu vill in
Har lekt färdigt, kissat, är klar
Julafton närmas, med klappar, rim
I det nya livet hon har
En styrkekänsla: det blir bra
Allt man kan veta just idag
Är att snön lyser vit på taken
Och endast mamma, och hunden, är vaken