

En vandring i Viktor Rydbergs fotspår ...

... var skulle den ha sin början?

Kristine kyrka i Jönköping, så klart!

En torsdagkväll i oktober samlades ett 15-tal personer för att under ett par timmar återuppleva staden vid Vättern så som den tedde sig på Viktors tid.

Arrangörer var Senioruniversitetet och Viktor Rydbergsällskapet.

Efter en kort sammanfattning om skaldens liv fick deltagarna bänka sig i kyrkorummet och lyssna till "Träsnittet i psalmboken" - och minsann föll ett knippe solstrålar in genom kyrkans fönster under läsningen!

Efteråt betraktades inskriptionen V.R. på kyrkans vägg - enligt sägnen inhuggen av Viktor i unga år...

Kristinegården är idag församlingshem men på 1830-talet var den skola och Rydberg tillbringade flera av sina skolår där. En tid som han beskrivit som i huvudsak mycket lycklig.

Medan vandrarna blickade ut över Vättern gavs tillfälle att berätta om "Gläns över sjö och strand" som sjungs i *Vapensmeden*. Mäster Gudmunds dotter Margit tar ton i takt med årtagen i en julle på sjöns böljor - mitt i sommaren.

Statyn föreställande harpolekaren Svante och hans son Gunnar och bysten av Rydberg blev föremål för beundran i Rådhusparken innan vandringen fortsatte till Bastion Carolus och berättelser om skaldens barndomsäventyr.

När skymningen övergick i mörker nåddes promenadens slutmål, Slottskapellet där Viktors älskade moder har sin minnessten och där skådespelaren Collberg, vars teatersällskap förde kolerasmittan till Jönköping, också har sin sista viloplats.

Ciceroner på vandringen var Lennart Lindberg från Senioruniversitetet samt Rydbergsällskapet

PETER JOHNSON.

